

## Causerie Timotheus in gesprek met Wilderhistories

Kunnen mythen, verhalen en rituelen ons helpen om ons te (her)verbinden met de natuur? Waar kunnen we, in tijden van klimaatcrisis en verstedelijking, de inspiratie vinden om onze band met de natuur te versterken? Kunnen tradities ons helpen om onszelf en onze gedachten te *rewilden*?

De Club van Rome schreef in 2018 al dat de ecologische crisis in feite een filosofische crisis is. Onze verhouding met de natuur is verstoord omdat we op een afstandelijke en onttoverde manier naar de natuur zijn gaan kijken. In de moderne blik is de natuur geen levend organisme meer, maar een verzameling van *natural resources* ten dienste van mens en wetenschap. Maar wat als we onze moderne blik weer kunnen aanvullen met andere, oudere perspectieven?

Timotheus gaat in gesprek met Linde De Vroey en Hannes Delanoeije, oprichters van Wilderhistories. Deze onderzoekers duiken in het lokale verleden om de stem van de natuur terug te vinden. Ze vertellen verhalen op de grens van cultuur en natuur en vermengen geschiedenis, mythen en legenden tot betoverende audio-wandelingen waarin de natuur spreekt in de gedaante van oude natuurwezens. We spreken met hen over de rol die lokale tradities, verhalen en rituelen kunnen spelen in het verruimen van onze blik op de natuur en het versterken van de band met onze omgeving.

Hannes Delanoeije is historicus, (natuur)gids en leerkracht. Hij geeft Nederlandse les aan volwassenen en geeft rondleidingen in historische musea en in de natuur. Hij is oprichter van Wilderhistories en zelfstandig historicus.

Linde De Vroey is historica en filosoof. Ze doet een doctoraat aan de Universiteit van Antwerpen rond culturele *rewilding* en de rol die verleden en herinnering (kunnen) spelen in de ecologische beweging. Ze is oprichter van Wilderhistories en begeleidt filosofische wandelreizen met jongvolwassenen aan de Vrije Hogeschool Zeist (NL).